

Nacht

van **Gebed**
voor de vervolgte kerk



ÉÉN KERK

ÉÉN FAMILIE

Gebedsboekje 2020



OpenDoors

Al 65 jaar op de bres voor vervolgte christenen

Samen met alle heiligen

De coronacrisis maakt dit jaar alles anders. We werken thuis, omdat we niet naar school of kantoor kunnen. Ook gaan we op zondag niet naar de kerk. Voor veel van onze vervolgte broeders en zusters was dat laatste al bijna 'normaal'. Nu krijgen ze soms het verwijt dat zijzelf het virus verspreiden door geheime samenkomsten.

Zo stapelt het ene onrecht zich op het andere. Toch verandert het antwoord niet: christenen herken je aan hun liefde voor de Here God. Uit de Ranglijst Christenvolging 2020 blijkt dat meer dan 260 miljoen christenen te maken krijgen met vervolging om hun geloof in Jezus Christus. Meer dan ooit vragen zij dringend om ons volhardend gebed. Tegelijk is het een grote bemoediging te ontdekken dat juist zij aan ons denken en voor ons bidden.

Daarom: dank je wel dat je meebidtd tijdens de Nacht van Gebed. Ik ervaar het als zeer waardevol dat we als wereldwijd Lichaam van Christus ons biddend met elkaar verbonden weten. Om je hierbij te helpen vind je in dit 'gebedsboekje' verhalen en gebedspunten uit acht landen.

Naast gebed hebben vervolgte christenen veel behoefte aan praktische hulp en steun. Daarom verspreidt Open Doors Bijbels en christelijke boeken, geven we trainingen en voorzien we in noodhulp en microkredieten.



Met de machtiging bij dit 'gebedsboekje' kun je aangeven of je op andere manieren betrokken wilt raken bij Open Doors. Bijvoorbeeld door het ontvangen van een nieuwsbrief of van het Open Doors Magazine. Ook kun je een financiële bijdrage leveren aan het werk van Open Doors.

Hartelijk dank voor jouw betrokkenheid. Ik wens je een goede en gezegende gebedstijd toe.

In Christus verbonden,
Open Doors Nederland

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maarten Dees'. The signature is stylized and fluid, with a large initial 'M' and 'D'.

Maarten Dees
Directeur



'Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid'

Efeziërs 3 : 18, 19

Inhoudsopgave

1. Oost-Afrika
2. Nigeria
3. Sri Lanka
4. China
5. Centraal-Afrikaanse Republiek
6. Syrië
7. Noord-Korea
8. Iran

1. Oost-Afrika

'Christenen? Dat zijn toch dronkaards?'

De oostkust van Afrika is oogverblindend. De Afrikaanse gastvrijheid in combinatie met witte stranden en helder blauw zeewater trekken miljoenen vakantiegangers uit het Westen. Zij denken in een paradijselijk gebied vakantie te vieren, maar voor lokale christenen kan het leven zwaar zijn in dit door moslims beheerste kustgebied.



Rafeel, een lokale gelovige in Oost-Afrika

De kustregio's van Tanzania en van Kenia (nr. 44 op de Ranglijst Christenvervolging) profiteren van de handel met omringende Arabische landen. Zo kreeg de islam vaste voet in dit eilandrijke gebied: de Comoren en Zanzibar zijn intussen volledig geïslamiseerd. Er zijn nauwelijks christelijke scholen, een kerkbouw is vrijwel niet mogelijk en evangeliseren is gevaarlijk.

Persoonlijk verhaal

Dominee Abraham kwam in 1997 naar een van de Oost-Afrikaanse eilanden. "Ik vroeg een jonge man naar een hotel om te overnachten. Hij wees me de weg. Onderweg passeerden we een bar. 'Dit is een plaats voor christenen', zei hij, zonder te weten dat ik ook een christen ben. Zo kijkt de maatschappij naar christenen: dat zijn dronkaards en slechteriken. De samenleving accepteert ons niet echt, ook al bestaat er officieel godsdienstvrijheid."

Gloria vertelt wat afwijzing betekent. "We hebben met discriminatie te maken, we worden niet gelijk behandeld. Onze kinderen moeten op school verplicht de Koran bestuderen."



Een dorp in Oost-Afrika

Om voor te bidden en voor te danken

- Bid om bescherming voor inwoners die zich bekeerd hebben tot het christendom. Dank dat zij bereid zijn tot zware offers als uitsluiting van familie of vernedering.
- Bid dat kerken een vergunning kunnen krijgen voor een eigen gebouw.
- Dank dat christenen bereid zijn tot navolging van de Here Jezus, ook als dat lijden met zich meebrengt.
- Bid dat er meer ruimte komt om de boodschap van Gods liefde en redding te delen.

2. Nigeria

'Genade om te volharden'

Nigeria is het Afrikaanse land met de meeste inwoners. Van de meer dan 210 miljoen inwoners is de ene helft christelijk en de andere helft islamitisch. Radicalisering zorgt voor spanningen.



Dominee Marcus Abana

De christenen wonen vooral in het zuiden en midden van het land, de moslims zijn in het noorden in de meerderheid. Veel christenen hebben te lijden van radicale moslimgroepen, vooral van Boko Haram, een terreurbeweging die de sharia-wetgeving wil invoeren. Daarnaast trekken militante groepen herders (Fulani) een spoor van geweld door Nigeria.

Persoonlijk verhaal

Na een bloedige aanslag in Mubi durven veel dorpelingen niet langer naar de kerk. Sommigen zijn zelfs hun geloof kwijtgeraakt. "Boko Haram viel de christenen doelbewust aan om hen te vernietigen", zegt dominee Marcus Abana. "Het bloed in de kerk joeg velen angst aan. Na de aanval kwamen er nog maar vier mensen naar de kerk."

De voorganger vindt steun in Gods Woord. "Ik lees dat ieder die op Hem vertrouwt,

niet beschaamd wordt. Nu zit de kerk weer vol. Jullie hebben ons bemoedigd door de liefde van Christus te laten zien." Hij hoopt dat alle christenen op aarde beseffen dat ze zich niet ontmoedigd hoeven te voelen door vervolging en lijden. "Reken het als pure vreugde. Bedenk dat vervolging niet bij jou begon. Waar vervolging is, verspreidt het evangelie zich en blijft groeien."

Hij voegt eraan toe niet te zullen bidden of de Here God het lijden wegneemt. "Ik bid dat Hij ons de genade geeft om te volharden."



Verlaten dorp na een aanval door Fulani-herders

Om voor te bidden en voor te danken

- Dank voor het rotsvast vertrouwen van dominee Marcus Abana. Dank voor zijn voorbeeld om vol te houden tegen de verdrukking in.
- Dank dat zijn kerk weer vol zit, zelfs met twee zoveel mensen als voor de aanslag door Boko Haram.
- Bid voor de christenen in Nigeria, voor hun veiligheid en bescherming door de overheid.
- Bid om bekering van de moslimextremisten en dat zij berouw krijgen van hun moordaanslagen.
- Dank dat Open Doors de christenen in Nigeria ondersteunt met traumahulp.

3. Sri Lanka

Na bomaanslag nog steeds tweederangs burgers

Sri Lanka steeg naar de 30e plaats in de Ranglijst Christenvervolgung. Dat kwam vooral door een gruwelijke reeks aanslagen op kerken tijdens Pasen 2019. De terreuraanval, met 250 doden en vele honderden gewonden, heeft velen in Sri Lanka verrast. Veel christenen voelen zich minder veilig, mede door de vrees voor hardnekkige plannen om een antibekeringwet in te voeren.



Het gezin van Jerome

Hoewel Sri Lanka officieel seculier is, heeft het boeddhisme een bevoorrechte status. Gelovigen uit traditionele kerken in Sri Lanka genieten iets meer vrijheid in het uiten van hun godsdienst, maar christenen met een boeddhistische achtergrond worden behandeld als tweederangs burgers.

Persoonlijk verhaal

Jerome uit Sri Lanka verloor zijn 12-jarige broer Malkiya bij de terreuraanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Hij maakte een kunstzinnig schriftje als eerbetoon en herinnering aan zijn broer. Daarin staan Engelstalige teksten als "Alleen een broer kan liefhebben zoals een vader" en "Omdat ik een broer heb, heb ik altijd een vriend". In de huiskamer hangt een grote poster van zijn broer.



Christelijk gezin in Sri Lanka

Om voor te bidden en voor te danken

- Bid dat de spanningen in Sri Lanka afnemen. Bid dat christenen zich weer veilig kunnen voelen in een overwegend boeddhistische omgeving.
- Dank de Here God dat Open Doors overlevenden van de aanslagen kan helpen met traumazorg en gebed.
- Bid dat de Sri Lankaanse regering geen antibekeringswetten zal doorvoeren die de vrijheid van christenen kunnen beperken.
- Bid dat Jerome troost en houvast mag vinden in het geloof, na het verlies van zijn broer Malkiya.

4. China

'Door het lijden groeit je geloof'

In de afgelopen jaren is China snel gestegen op de jaarlijkse Ranglijst Christenvervolgung. De communistische volksrepubliek stond in 2018 nog op de 43e plaats, maar dit jaar staat het land op nummer 23. De regering ziet de snel groeiende kerk als een gevaar: er zijn meer kerkleden dan partijleden.



De regering in Peking heeft in februari 2018 een nieuwe, veel strengere godsdienstwet ingevoerd. De buitenlandse steun aan kerken is fors aan banden gelegd. Bijbels onderwijs en training is vrijwel niet mogelijk. Bij veel kerken zijn uiterlijke symbolen als kruizen weggehaald, er zijn camera's geïnstalleerd om bezoekers te registreren en kinderen onder de 18 jaar mogen niet meer naar de kerk. Daarnaast moet het christelijk geloof 'verchineesd' worden, onder meer door het ophangen van het portret van president Xi Jinping in kerkgebouwen.

Persoonlijk verhaal

Qi Ming moest halsoverkop vluchten uit China, omdat de autoriteiten hem wilden arresteren. "De autoriteiten zien de groeiende kerk als een bedreiging voor hun macht", zegt Qi Ming. "Ze maken het leven van christenen zwaar: je raakt je baan kwijt of het contract

voor je huis wordt opgezegd." Na een inval van de politie bij zijn kerk, vertrekt Qi Ming op aanraden van Chinese christenen naar het buitenland. "Mijn vrouw en ik hebben 's nachts onze koffers gepakt. Op weg naar het vliegveld bereidde ik me voor op aanhouding door de politie." En op de luchthaven bad hij: "God, misschien is dit de laatste maaltijd die we samen hebben. Maar Uw wil geschiede." Gelukkig slaagt de vluchtpoging. "Als je echt in de Here Jezus gelooft, dan krijg je met vervolging te maken", zegt Qi Ming. "Het lijden maakt je geloof echter en opent je ogen. Je leert opnieuw na te denken over je dagelijkse leven, of het werkelijk naar Hem leidt."



Jongerenkamp voor Chinese gelovigen

Om voor te bidden en voor te danken

- Dank dat kerken nieuwe wegen vinden om diensten te houden. Zij zoeken straten en parken op om hun geloof uit te dragen.
- Dank voor de moedige houding van Chinese broeders en zusters. Zij geloven en ervaren dat vervolging de kerk sterker maakt.
- Bid voor Qi Ming nu hij in ballingschap leeft en niet bij zijn gemeente kan zijn.
- Bid voor de jongeren in China. Bid dat zij de Here Jezus leren kennen, ondanks de wet die hen verbiedt naar de kerk te gaan.
- Bid voor de Chinese bevolking die zwaar door de coronacrisis is getroffen. Bid dat door deze pandemie meer Chinezen op zoek gaan naar de echte Heelmeester.

5. Centraal-Afrikaanse Republiek

'Ik zal de dader door wie ik mijn been verloor, vergeven'

De Centraal-Afrikaanse Republiek is al zeven jaar het strijdtonel van gewapende milities. De regering kan niet veel uitrichten. Christelijke leiders die het geweld en de wetteloosheid aan de kaak stellen, worden bedreigd.



Voetballen en rennen kan zelfs met krukken

De burgeroorlog in dit Afrikaanse land heeft geleid tot de ontheemding van duizenden christenen en moslims. Zij zijn gedwongen in kampen te wonen, onder miserabele omstandigheden. Velen van de vijf miljoen inwoners zijn van huis en haard verdreven, vaak zijn ze ook hun levensonderhoud verloren. Kerkgebouwen zijn verbrand en geplunderd, en gewapende bendes terroriseren de bevolking. Open Doors is via de lokale kerk al een aantal jaren betrokken bij de situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Persoonlijk verhaal

Steven en Dieu Fera verloren beiden een been tijdens een aanval op hun kerk in 2014. Omdat ze nog in de groei zitten, moeten ze elk halfjaar weer een nieuwe prothese krijgen. Omdat dit maatwerk tijd kost, lopen ze vaak met krukken. Ondanks dat hij één been mist, voetbalt Steven graag. "Als ik kan rennen, ben ik dolblij. Als

ik voetbal met mijn schoolvrienden, word ik steeds beter." Hij droomt van een toekomst als politicus, "want dan kan ik besluiten nemen." Jeovani raakte beide benen kwijt bij een terreuraanslag door een moslimextremist tijdens de kerkdienst. Hij wil dokter worden. De jongens zijn blij met de vele brieven die ze van christelijke kinderen uit de hele wereld kregen. Ondanks hun beperking stralen ze hun liefde voor de Here Jezus uit. Alle drie vergeven zij hun aanslagplegers, hoewel die wandaad hen voor het leven heeft getekend. "De dader wist niet wat hij deed", zegt Jeovani. "Als ik hem ooit ontmoet, zal ik hem begroeten en zeggen: God vergeeft jou. Dan zal er vrede zijn tussen ons."



Voorganger houdt een preek

Om voor te bidden en voor te danken

- Bid om vrede en herstel van recht in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Bid dat de economie van dit arme land zich kan herstellen.
- Bid dat deze drie jongens de kans krijgen hun toekomstdromen te realiseren, mede door het werk van Open Doors.
- Dank voor het prachtige voorbeeld van vergevingsgezindheid en Godsvertrouwen door de drie jongens.
- Bid voor de regering van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Bid ook dat de bendes tot inkeer komen en de wapens neerleggen. Bid dat liefde de haat overwint.

6. Syrië

Zwaar leven voor Syrische weduwe

De burgeroorlog in Syrië domineert al jaren het nieuws. En er lijkt geen einde te komen aan het lijden van de bevolking. In gebieden die in handen zijn van extremistische moslims, kunnen christenen niet openlijk voor hun geloof uitkomen.



Jina en haar zoon Apo

De leiders van historische kerken en kloosters zijn, vanwege hun publieke zichtbaarheid, vaak het doelwit van ontvoering. Pinkster- en baptistenkerken zijn kwetsbaar, omdat ze bekend staan om hun meer westerse oriëntatie. Ook zorgen het gebrek aan leiderschap en eensgezindheid in de kerk voor een zwakkere positie.

Persoonlijk verhaal

Jina droomde in 2012 na de geboorte van haar zoon Apo van een gelukkig gezinsleven. Extremisten maakten daar een jaar later een ruw einde aan. Jina's echtgenoot Rober werd op weg naar zijn werk ontvoerd omdat hij christen was. Van hem ontbreekt tot nu toe ieder spoor. "Ik bid elke dag om zijn terugkeer, want ik ben nu arm en zonder hulp", zegt Jina. Omdat zij als weduwe nauwelijks het hoofd boven water kan houden, krijgt ze hulp via een project van

een partnerorganisatie van Open Doors. Apo komt erg graag naar de kerk. "Is het al vrijdag, mam?", vraagt hij iedere week. "Ik wil zo graag naar de zondagsschool. Want dan hoor ik over de Here Jezus."



Zondagsschool voor Syrische kinderen

Om voor te bidden en voor te danken

- Dank voor het onbevangen geloof van Apo. Bid dat hij dat niet verliest door het vreselijke geweld dat hij als kind meemaakt.
- Bid om vrede voor het door oorlogsgeweld verscheurde Syrië. Bid dat vluchtelingen eens weer veilig naar huis terug kunnen keren.
- Bid voor troost en bescherming van Jina in deze moeilijke tijd. Bid dat zij in haar onderhoud kan voorzien en voor haar zoon kan blijven zorgen.
- Dank voor de steun van Open Doors aan lokale kerken, door het geven van discipelschapstraining, Bijbelonderwijs en opleiden van (jonge) kerkleiders.

7. Noord-Korea

'Toen ik de Bijbel in huis ontdekte, trilde ik van angst'

Noord-Korea staat al jarenlang bovenaan in de Ranglijst Christenvervolgung. In het diepste geheim proberen de naar schatting 300.000 christenen te volharden in hun geloof. Kim Jong-un vervolgt hen net zo erg als zijn vader Kim Jong-il en grootvader Kim Il-sung deden. Deze tirannen lieten en laten zich als goden aanbidden.



Kim Sang-hwa

Christen-zijn in Noord-Korea is enorm gevaarlijk. Door de voortdurende indoctrinatie zijn familie, vrienden en burens bereid om elke verdachte situatie aan te geven bij de politie. Kinderen geven soms zelfs hun ouders aan om hun geloof. Als ontdekt wordt dat iemand christen is, wordt niet alleen hij, maar ook zijn gezin zwaar gestraft. De politie kan een ontdekte christen ter plekke doodschieten. Of anderszins volgt arrestatie en wordt de overtreder naar een heropvoedingskamp of gevangenis gestuurd, waar hem marteling en slavenarbeid wacht.

Persoonlijk verhaal

Kim Sang-hwa uit Noord-Korea wist niet dat haar vader en moeder christen waren. Toen ze 12 jaar was, ontdekte ze toevallig dat haar ouders een Bijbel in bezit hadden. Ze schrok hevig, begon te beven en dacht dat nu haar laatste uur had geslagen. 'Ik smeed het boek

door de kamer. Ik trilde van angst. Als iemand dit zou ontdekken, was het honderd procent zeker dat we naar een politieke gevangenis zouden worden gestuurd. Ik vroeg me af aan wie ik het zou vertellen: aan de autoriteiten, de politie of misschien mijn leraar op school.' Toch besloot ze met haar ouders te praten. Uiteindelijk volgde zij hun voorbeeld en kwam tot bekering.



Noord-Koreaanse vissers in grensrivier tussen China en Noord-Korea

Om voor te bidden en voor te danken

- Dank de Here God voor signalen dat de ondergrondse kerk in Noord-Korea groeit.
- Bid dat de Noord-Koreaanse christenen zich gesteund weten door gebed en via partners van Open Doors in China kleding- en voedselhulp krijgen.
- Bid dat geheime gelovigen als Kim Sang-hwa volharden en groeien in geloof.
- Bid dat het regime ten val komt en eindelijk vrijheid aanbreekt voor het volk van Noord-Korea.

8. Iran

Iraanse vluchteling nergens welkom

Al veertig jaar zucht Iran onder het regime van ayatollah's. De islamitische republiek beloofde bij haar ontstaan (onder ayatollah Khomeiny) de mensenrechten en godsdienstvrijheid te respecteren. Het tegendeel is gebeurd: de samenleving zucht onder politiek-religieus extremisme, voor kerken is geen plaats en veel christenen zitten in de gevangenis.



Geheime gelovige uit Iran vertelt haar verhaal

Vijftien jaar geleden begon onder toenmalig president Mahmoud Ahmadinejad een "systematische aanpak voor de verwijdering van protestantse kerken" in Iran. De overheid liet kerken sluiten, nam eigendommen in beslag, en arresteerde niet alleen voorgangers en kerkleiders, maar ook gewone kerkleden. De strafmaat is in de loop der jaren steeds verder opgevoerd.

Persoonlijk verhaal

In Iran is het volgen van de Here Jezus een gevaarlijke keuze. Esther* was lid van een huiskerk. De politie overviel de kleine gemeente in de nacht en pakte onder anderen Esther op. De rechter dwong haar te kiezen tussen de Here Jezus of haar vaderland Iran. "Ik hoefde slechts een document te ondertekenen om Christus af te wijzen. Ik zei tegen de rechter dat ik in Jezus geloof, want Hij is Liefde." Esther ontvluchtte Iran met haar

man en zoontje naar Amerika. "Nu leef ik in een land dat mij als Iraanse vluchteling niet wil." Dat besef vreet aan haar. "Ik worstelde met God, want het leven was zo ellendig: geen huis, geen werk. Ik was onzeker en bang, terwijl ik toch sterk moest zijn voor mijn kind." Haar zoon is ongelukkig en depressief. "Hij wil het liefst terug naar Iran. Bid voor mij."



Straatbeeld in Iran

Om voor te bidden en voor te danken

- Bid voor het groeiende aantal Iraniërs dat zich bekeert tot de Here Jezus. Bid dat zij manieren vinden om te groeien in geloof.
- Bid voor de Farsi-sprekende kerken die te maken krijgen met extra zware vervolging, omdat zij blijven groeien.
- Bid voor Esther die moest vluchten, omdat zij koos voor de Here Jezus. Bid dat haar gezin zich welkom voelt in een vreemd westers land.
- Dank dat Open Doors vrouwen als Esther kan helpen. Dank dat de Iraanse christenen niet vergeten worden door de wereldwijde kerk.
- Bid om wijsheid voor Iraanse christenen die het moeilijk vinden om voor hun geloof uit te komen. Vraag of de Here God hen nabij wil zijn.

OpenDoors RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2020



Wat doet Open Doers?

Op de bres staan voor vervolgte christenen: dat is wat Open Doers doet. We zijn een interkerkelijke stichting en steunen vervolgte christenen wereldwijd, ongeacht hun kerkelijke gezindte.

Bij de steun die we bieden in het veld, laten we ons leiden door wat vervolgte christenen aangeven nodig te hebben: gebed, Bijbels, onderwijs en training, praktische hulpverlening of aanwezig zijn.

Help je mee?

Vul de aangehechte antwoordkaart in en stuur deze zonder postzegel op naar Open Doers.

Of ga naar de website:

Bid opendoors.nl/bid

Geef opendoors.nl/geef



OpenDoors

Al 65 jaar op de bres voor vervolgte christenen

opendoors.nl

SEPA machtiging

Bid mee en geef voor de vervolgdde kerk

Ja, ik blijf ook na de Nacht van Gebed bidden voor vervolgdde christenen. Ik ontvang graag:

- het Open Doors Magazine met gebedskalender (6x per jaar)
- de gebedsnieuwsbrief (1x per week)
- de digitale nieuwsbrief (1x per maand)

Ja, ik geef een gift voor het werk van Open Doors van: € , (bedrag invullen)*

- eenmalig
- per maand**
- per kwartaal**
- per jaar**

Aanhef Dhr. Mevr.

Voorletters en achternaam*

Adres*

Postcode + Woonplaats*

Telefoon

IBAN (rek. nr.)*

Geboortedatum*

E-mail

Datum*

Plaats*

Handtekening
rekeninghouder*

*verplicht

** tot wederopzegging

AG

NVG 2020



IBAN NL08 INGB 0000 007733
België: BE82 0000 2241 3868
Incassant ID NL20ZZZ410351750000



SEPA machtiging

Door ondertekening van deze machtiging geef je toestemming aan Open Doors om een doorlopende of eenmalige incasso-opdracht te sturen naar jouw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Open Doors. Je kunt zonder opgave van redenen binnen 56 dagen een afschrijving ongedaan maken en jouw machtiging intrekken door te bellen met ons kantoor (0341 465 000). Meer informatie www.opendoors.nl/sepa.

Voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens verwijzen wij je naar ons privacy statement op www.opendoors.nl/privacy.

Stuur deze antwoordkaart in een ongefrankeerde envelop naar:

Antwoordnummer 2047, 3840 XA Ermelo, 0341 465 000, info@opendoors.nl, opendoors.nl



Stuur deze antwoordkaart in een ongefrankeerde envelop naar:

Open Doors
Antwoordnummer 2047
3840 XA Ermelo