

31 mei 2020 (Pinksteren)

Petrus legt het Pinksterfeest uit

Hand 2:1-4, 22-24 en 37-40



Thema: Pinksteren: de Geest van Christus werkt

Projectthema: Ik belof de Heilige Geest

Doel

De kinderen ontdekken dat de Heilige Geest getuigt van wat Christus deed en ons samenbrengt en de kracht geeft om in Hem te geloven

Toelichting

Eeuwig leven begint bij wat Christus deed. Het is er nu al voor wie gelooft in Gods toekomst van volmaakte vreugde. Christus bidt voortdurend voor ons bij zijn Vader. Wij zien dat door de komst van de Heilige Geest. Die geeft gelovigen de kracht om zelf te geloven en enthousiast van Christus te getuigen. Die Geest brengt gelovigen ook samen in de kerk: gedoopte mensen, één in hun Heer en Verlosser.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Veel mensen gaan van Jezus houden

Richtlijnen: Vertel de jongste kinderen dat de discipelen van Jezus veranderen, als de Heilige Geest bij hen komt. Leg de nadruk erop, dat ze dan gaan vertellen over Jezus en dat Petrus de mensen oproept met hen mee te doen. Ze moeten ook gaan geloven in Jezus om vergeving van hun zonden te krijgen. En veel mensen doen dat. Alle mensen die in Jezus geloven en dichtbij Hem willen leven heten samen 'de christelijke kerk'

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Gods Geest gaat aan het werk

Richtlijnen: Vertel aan deze kinderen wat de Geest met de discipelen doet. Ze gaan van Jezus vertellen, van zijn leven, sterven en opstanding. Ze vertellen over wat ze zelf hebben gezien en gehoord. Door Gods kracht veranderen ze opeens van leerlingen in leraren. Petrus roept de andere mensen bij de tempel op dat ook te geloven. Dat is een grote verandering voor hen: geloven in het werk van Jezus, daarom anders gaan leven, je laten dopen in de naam van God, de Vader, de Zoon en Heilige Geest. Drieduizend mensen doen dat op Pinksteren. Zo is de kerk van Christus ontstaan. En die kerk is heel hard gegroeid en groeit nog steeds.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk

Richtlijnen: Met de jongeren uit de bovenbouw kun je goed deze regel uit de apostolische geloofsbelijdenis bespreken. Je kunt de verschillende elementen met de verzen uit Handelingen 2 laten zien.

1. We geloven in de Heilige Geest. God zelf heeft ons het geloof in Jezus Christus gegeven. Zoals de discipelen het van Jezus zelf leerden en op Pinksteren de kracht kregen om het geloof uit te dragen. (Hand. 2:1-4)
2. We geloven één christelijke kerk. Dat wil zeggen: we horen bij elkaar door Jezus Christus. In Hem zijn we één. We leven van wat Hij deed en van wat Hij ons heeft beloofd. Het teken van dat geloof is de doop: een nieuw leven voor Hem samen met alle andere gelovigen. (Hand. 2: 22-24, 37-38)
3. We geloven dus niet in de kerk. Christenen kunnen zwak zijn en grote fouten maken. Christenen blijven zondigen. Gods Geest maakt ons tot kerk. We geloven dus de heilige kerk, we geloven dat de kerk een geschenk is van God. Hij heeft ons uitgekozen om zijn kinderen te zijn (Hand. 2:1-4)
4. We geloven in de algemene kerk. Dat betekent dat iedereen daarbij mag horen. Petrus riep iedereen op om zich af te keren van zijn huidige leven (Hand. 2:38) en zich te laten dopen als teken dat je bij Christus wilt horen. Het betekent ook, dat de christelijke kerk wereldwijd is, waar je ook woont, welke huidskleur je ook hebt, of je arm bent of rijk. En tenslotte betekent het dat de Geest die kerk steeds verder laat groeien, op de eerste dag al met drieduizend mensen (Hand. 2:41). Inmiddels zijn er miljarden christenen.

Extra bijbelgedeelte: Openbaring 7:9-12

(Ook hier zien we de heilige, algemene christelijke kerk: een ontelbare menigte uit heel de wereld die juicht voor God en het Lam)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het bijbelgedeelte

Uit het Pinksterverhaal behandelen we drie korte passages: Hand. 2:1-4, 22-24 en 37-40

Handelingen 2:1-4

Bijeen voor het Pinksterfeest... Met Jezus waren de discipelen in de week van Pesach in Jeruzalem gekomen. Wat is er ondertussen veel gebeurd! Het is nu zeven weken later, en met het Pinksterfeest worden de 'feestweken' afgesloten. Misschien zijn ze er in de afgelopen weken even uit geweest, maar nu zitten ze bij elkaar. Ongetwijfeld verwachten ze het wekenfeest te vieren, en zijn ze van plan dat net zo te doen als andere jaren. Juist in verwarrende tijden hechten we immers aan gewoontes. En ja, er is de belofte van Jezus van Hand. 1:4-8: Nog hier, in Jeruzalem, zullen ze kracht ontvangen van de Heilige Geest, die over hen wordt uitgestort. Kracht om er op uit te gaan, en in steeds bredere kring van Jezus Christus te gaan getuigen. Een 'doop met de Heilige Geest' noemt Jezus wat er komen zal. Wat zou Hij bedoelen...?

- Vs. 2 Geluid uit de hemel. Het klinkt als hevige wind. En het vult het huis. Uit de hemel – de Afzender is duidelijk. Hier heeft geen mens de hand in. Hevige wind. Je zou er bang van worden, als je niet wist bij Wie het vandaan komt. Nu doet het denken aan de eerste bladzijde van de Bijbel. In het Hebreeuws zijn 'wind' en 'geest' hetzelfde woord (ruach). Gen 1:2 'De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods Geest zweefde over het water'. Toen was dat het begin van – alles! In de duisternis van toen kwam de Geest/wind/adem van God binnen, en alles werd anders. Er kwam Leven. Toen zweefde het over de aarde. Nu vervult het het huis waar Jezus' volgelingen samen zijn. God begint iets nieuws. Op dezelfde wereld als toen. Maar ditmaal worden de leerlingen van Jezus de dragers van het nieuwe leven.
- Vs. 3 Vlammen 'er zij licht...' die om zich heen grijpen. Nieuw leven gaat een nieuw licht op de zaak werpen. Een verschil van dag en nacht. Maar vuur is ook heet. Verwoestend. Louterend. De manier om zilver en goud zuiver te maken, en om vuil te verbranden. Allemaal taken van de Geest, die Heilig is en levend maakt. Maar wie bij storm en vuur aan geweld denkt, heeft het mis: Ze beginnen luid en duidelijk te spreken, in alle talen die er in en rondom Jeruzalem toe deden. Zo brengt de Geest nieuw leven. En loutering. En oordeel.

Handelingen 2:22-24

Zoals deze verzen kan het eruit zien als je geïnspireerd door de Geest gaat spreken: Nieuw leven, loutering en oordeel. Petrus getuigt van Jezus. Die was duidelijk door God zelf gezonden. Zijn wonderen bewijzen het. De goede boodschap gaat voorop. Maar wat kan die ernstig zijn! Deze Jezus hebt u laten kruisigen en doden... Zo krijgen ze hun zonde en schuld midden in hun gezicht benoemd. Maar ook dat Jezus' dood God en zijn nieuwe begin niet stopt. Integendeel: Het was deel van zijn plan, en de opmaat naar de opstanding en het nieuwe leven. Juist Jezus' dood en opstanding zijn het begin en bewijs dat God een nieuwe start maakt. Nieuw leven schept. En iedereen die wil en gelooft kan daarin delen.

Handelingen 2:37-40

Zoals eerst de vlammetjes zich verspreidden, zo verspreidt het evangelie zich. Van mond op mond, door mensen die vurig, luid en duidelijk, ontwapenend eerlijk, de waarheid spreken. De waarheid over God in Jezus Christus, én de waarheid over jou en mij. Ook als die waarheid pijn doet. Geen wonder dat ze diep getroffen waren. Ze zoeken vergeving en bekering. En dat is wat Petrus namens Jezus Christus mag geven bij de doop. De doop. Alweer zo'n duidelijk symbool van het sterven van oud, zondig leven, en het begin van een nieuw leven. Nieuw leven, en vervulling met de Heilige Geest. Al was het maar omdat ook jij en ik net zo bevlogen en duidelijk Gods nieuwe leven hebben te vertolken. Die belofte klonk eerst daar, op Pinksterzondag in Jeruzalem. Maar ze verspreidt zich 'als een lopend vuurtje'. Van Jeruzalem over de hele wereld, maar ook van Pinksterzondag toen naar nu, 2000 jaar later: 'zovelen als de Heer, onze God, tot zich zal roepen'. Dat gaat over jou en mij, maar is ook de boodschap voor iedereen die jij het gunt.

Auteur: KS

Liederen

Psalm 87

Lied 675

Lied 687

Lied 683

't Is feest vandaag

Ik moet weggaan

Heilige Geest van God

Vlammetjes

Door de kracht

We are one in The Spirit

We are marching

Weet je 't wel, je bent een tempel

King of kings

(=Gezang 477 LvdK)

(=Gezang 249 LvdK)

Alles wordt nieuw deel 1

Hemelhoog 231

Hemelhoog 229

Hemelhoog 237

Hemelhoog 222

Hemelhoog 403

Youth for Christbundel 187 (Evangelische liedbundel 506)

Timotheus kinderliedjes 2 : 280

Hemelhoog 606

Auteur: PZ



Veel mensen gaan van Jezus houden

Inleiding

Denk eens aan iemand die je heel lief vindt . Misschien voel je je wel blij worden als je aan diegene denkt. Het voelt dan misschien wel of die heel dichtbij je is.

God denkt altijd aan jou, zo komt Hij vanzelf in jouw gedachten. Je hebt Hem in je hart en gedachten nodig om alles te doen zoals Hij dat graag wil.

God wil ook dichtbij de vrienden van Jezus zijn. Zij mogen gaan vertellen van God en om dat te kunnen gebeurt er iets heel bijzonders, luister maar.

Het is Pinksterfeest, heel veel mensen zijn naar Jeruzalem gekomen om het te vieren. Ze komen overal vandaan, uit Israël, maar ook uit Griekenland en Egypte.

De leerlingen zitten bij elkaar in huis, ze zuchten eens. Was Jezus nog maar bij hen, maar Hij is bij zijn Vader in de hemel Nu moeten ze zélf over God en over Jezus vertellen. Dat is best lastig. Jezus had toch beloofd dat God hen daarbij zou helpen?

Plotseling klinkt er een geluid alsof het waait. Kijk nou, boven de hoofden van de vrienden lijken wel vlammetjes te branden. Schrikken ze daar niet van? Nee ze worden helemaal blij van binnen. Zomaar ineens weten ze hoe ze aan al die mensen die naar Jeruzalem zijn gekomen over Jezus moeten vertellen. Dat komt omdat de Heilige Geest , Gods Geest in hun harten is gekomen.

Ze gaan naar buiten en beginnen te praten. De mensen op het plein zijn verbaasd. De leerlingen spreken allemaal verschillende talen. Iedereen hoort in zijn eigen taal over de Here Jezus. Ze horen over de wonderen die Jezus gedaan heeft. Hoe goed Hij kon vertellen over zijn Vader in de hemel. Ze horen ook hoe de mensen Hem dood gemaakt hebben, maar dat God Hem weer levend gemaakt heeft.

Petrus vraagt de mensen in Jezus te geloven. Dat het hen spijt wat ze verkeerd gedaan hebben. Dan wordt het hun vergeven. Om te laten zien dat ze dat echt willen, mogen ze zich laten dopen. Ze zullen dan ook de Heilige Geest in hun hart krijgen. Zo horen ze echt bij Jezus. Dan is alles weer goed.

Er zijn heel veel mensen die dat willen, heel dicht bij Jezus zijn. Zoveel, nog véél meer dan een kerk vol! Eigenlijk is de kerk zo ook begonnen, doordat al die mensen zich hebben laten dopen en bij de Here Jezus willen horen. Wij horen ook bij die kerk, bij alle mensen uit alle kerken op de hele wereld. Samen zijn we één grote christelijke kerk.

Ben jij ook zo blij dat je bij Jezus mag horen? Je kunt ervan zingen: Blij blij , mijn hartje is zo blij(2x), want Jezus is een vriend van mij, daarom is mijn hartje altijd blij.

Auteur: TD



Gods Geest gaat in het werk

Inleiding

Neem een kaars mee en steek die aan. De vorige keer legden we uit dat een brandende kaars in de kring voor christenen betekent dat ze geloven dat de Here Jezus erbij is.

Daaraan denkend vertellen we vandaag verder over de leerlingen die bij elkaar zijn in de kamer waar Jezus regelmatig met hen samen was.

Bijbelverhaakl

Ze zijn nog steeds bij elkaar in de bovenzaal dichtbij het tempelplein. De kring is groter geworden. Regelmatig kwamen andere vrienden van Jezus binnen. Samen hadden ze het over wat in de afgelopen zeven weken was gebeurd. Bijna niet voor te stellen; eerst was Jezus nog bij hen. Vlak voor het Pesachfeest was Hij door de leiders van het volk gearresteerd en had een Romeinse rechter Hem laten kruisigen. Ze praatten er over hoe wonderlijk het verder was gegaan. Jezus werd begraven maar bleef niet in het graf. Hij kwam terug in het leven en zocht hen weer op. Eerst konden ze het bijna niet geloven maar Hij was het echt. Meer dan een week geleden nam Hij afscheid en ging Hij terug naar zijn Vader. Hij zei dat zij moesten wachten. Daarom bleven ze bij elkaar in de bovenzaal.

Ze praten en bidden. Door samen te bidden blijven ze in contact met hun Heer, al is Hij niet bij hen. In de stad is het bijna feest. Veel Joden zijn vanuit andere landen naar Jeruzalem gekomen. De stad is bomvol bezoekers die hier het Wekenfeest willen vieren. Ook de leerlingen maken zich klaar om naar de tempel te gaan. Hoe het zal gaan met wat Jezus beloofde weten ze niet. Ze doen zoals ze gewend zijn; bidden, praten en zich klaarmaken. Plotseling lijkt er een harde wind door de zaal te waaien. Iedereen kijkt op, waar komt die opeens vandaan? En kijk eens, op ieders hoofd dansen kleine vlammen die lijken op tongetjes van goudgeel vuur. Zonder dat er iets is afgesproken beginnen ze allemaal luid en duidelijk te praten. Nee, niet in hun eigen taal. Ieder zegt iets in een andere taal. In de bijbel staat dat de heilige Geest die woorden in hun gedachten brengt. Ze kijken elkaar verrast aan. Als ze pratend naar de tempel lopen blijven bezoekers op het tempelplein naar hen luisteren. Anderen beginnen te lachen en wijzen naar de leerlingen: 'Die mannen daar lijken wel dronken!', roepen ze.

Dan stapt Petrus naar voren. Met een duidelijke stem spreekt hij iedereen die om hem heen staat aan: 'Wij zijn echt niet dronken, al denk je dat misschien. Wat hier gebeurt heeft te maken met Jezus. U weet wel die man uit Nazaret die God naar ons toe zond. Hij deed in dit land wonderen en bijzondere dingen. Velen van jullie hebben dat gezien. Die Jezus werd door jullie gearresteerd en gedood aan een kruis. Jullie dachten dat Hij dood was, maar God had een ander plan. God riep Hem uit de dood terug. Zo komt het dat wij hier kunnen vertellen dat Jezus leeft! De dood kon Hem niet vasthouden. Ik kan jullie zeggen dat de Jezus die jullie lieten kruisigen lééft!' Hij is de door God naar ons gestuurde Messias!

Het is doodstil geworden. Niemand lacht meer. Verschrikt kijken de mensen op het plein elkaar aan. Sommigen pakken een ander van schrik even vast. Hebben zij de Messias vermoord? De Bevrijder die God lang geleden beloofde aan Abraham en David? Iemand roept boven de anderen uit: 'Zeg ons alsjeblieft wat wij nu moeten doen!' Petrus die drie jaar lang een leerling van Jezus was, heeft meteen een antwoord klaar. Hij weet wat ze kunnen doen. Dat leerde Hij immers van Jezus zelf? Hij zet nog een stap naar voren en zegt: 'Er is maar één ding dat je kunt doen; leef je leven op een andere manier. Om een einde te maken aan je oude manier van leven is het belangrijk dat je je laat dopen. Het water van de doop kan die oude manieren en gewoonten waarmee je fouten en zonden opstapelde wegwassen. Geloof dat God jouw leven kan vrijmaken van schuld en vergeven wat niet goed ging. Weet je; lang geleden beloofde God jullie en je kinderen dat Hij jullie zou redden door de Messias. Nu is het zover. Wacht daarom niet en laat je dopen! Dan zal God je vrijmaken van je oude manier van leven en jij mag een nieuw leven beginnen.' Een aantal mensen begrijpt meteen dat Petrus' boodschap te maken heeft met Gods waarheid. Ze komen in een lange rij naar voren en melden zich bij de andere leerlingen. Die zullen de mensen die daarvoor klaar zijn dopen. Het gesprek over dit nieuws gaat als een lopen vuurtje door de stad. Nog meer mensen komen om een nieuw begin in hun leven te maken. Ze worden allemaal gedoopt. Het zijn er die dag wel 3000.

Vanaf dat moment vormen ze samen de familie van God. Ze eten samen, delen wat ze hebben, helpen elkaar en laten zien dat hun leven nieuw geworden is door geloof in Jezus Christus, de Messias.

→
lees verder op de volgende bladzijde

Om over na te praten

- Het was voor veel mensen, een nieuwe gedachte dat Jezus de Messias was, die God had gestuurd. Toen Petrus dat uitlegde, begrepen ze dat de Messias hen wees op een nieuwe manier van leven. De Heilige Geest hielp hen daarbij. Denk je dat God het nog steeds belangrijk vindt dat wij nadenken over veranderingen in ons leven? Wat bijvoorbeeld?
- Denk je dat het gezin of de familie (of de kerk) van God nog steeds groeit? (noem er voorbeelden van).
- Als je gelooft in de Here Jezus hoor jij ook bij de familie van God. Vind je dat een mooie gedachte? Wat betekent het voor je? *(Door elkaar een hand te geven laat je dat aan elkaar zien. Loop bijv. hand in hand terug naar de kerkzaal. Zing daarbij een passend lied; OTH 437: Kijk eens om je heen, jij bent in de wereld niet alleen. Want we moeten samen delen, samen zingen, samen leven. God wil onze Vader zijn.) OTH 423 past ook)*

Liedsuggestie ter afsluiting

'Als je gelooft in de Here Jezus, Op toonhoogte nr. 389

Ter aanvulling op het verhaal

Zintuigen van kinderen in deze leeftijdsgroep aan bod laten komen is zinvol. Tijdens dit kindermoment kan dat via de kaars, het zingen van een lied en het vasthouden van elkaars hand. Zo krijgt het evangelie dieper betekenis via emotie en gevoel richting het hart. (overgenomen van orthopedagoog Wim ter Horst die ons wegen wees in het uitreiken naar kinderen).

Auteur: JH



Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk

Vandaag vieren we het Pinksterfeest. We denken eraan dat God zijn Heilige Geest aan de mensen heeft gegeven. Dat ging niet zomaar ongemerkt voorbij. Het gebeurde op een heel bijzondere manier. De meesten van jullie kennen het verhaal van het Pinksterfeest wel. We gaan er in een paar grote stappen doorheen. Omdat het verhaal voor veel van jullie bekend is, maak ik er vandaag geen mooie vertelling van. Ik probeer bijna dezelfde woorden te gebruiken, die ook in de Bijbel staan. Omdat ik denk, dat jullie die best zullen begrijpen. Het verhaal van het Pinksterfeest staat in het boek Handelingen, in hoofdstuk 2. We beginnen met het begin van dit hoofdstuk:

Op de dag van het Pinksterfeest waren alle leerlingen van Jezus bij elkaar. Opeens klonk er een geluid, alsof het hard waaide. Het klonk door heel het huis waar de leerlingen waren. En op hun hoofden kwam iets, dat leek op een soort vlammen, vuur. Ze werden allemaal vol van de Heilige Geest, en begonnen luid te praten, in vreemde talen. De woorden die ze spraken, kregen ze door van de Heilige Geest.

Dan gaat Petrus een toespraak houden voor alle mensen, die daar aanwezig zijn. We gaan verder in hoofdstuk 2, waar Petrus aan zijn toespraak begint: Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God naar u toe gestuurd. Dat blijkt wel uit de wonderen die Hij in naam van God heeft gedaan, die u heeft gezien of waar u van heeft gehoord. Diezelfde Jezus hebt u uitgeleverd aan de Romeinse bezetters. U heeft Jezus door hen laten doden aan het kruis! Dit was in Gods woord al voorspeld. Maar God heeft Hem weer levend gemaakt, omdat God machtiger is dan de dood!

Petrus gaat nog even verder met zijn toespraak. Maar zijn woorden maken indruk. Luister maar, wat er gebeurt als Petrus klaar is met zijn toespraak: Toen de mensen dit hoorden, waren ze diep geraakt. Ze vroegen aan Petrus en de andere leerlingen: 'Wat moeten we doen?'. Petrus zegt: 'Laat je verkeerde leven achter je. Laat je dopen, en vraag of Jezus je fouten wil vergeven. Dan zul je ook de Heilige Geest krijgen. Want die belofte van God geldt voor iedereen, die God tot zich roept.' Petrus getuigde nog meer van God, en riep alle luisteraars op om zich te laten redden door Jezus.

Dat is heel in het kort het verhaal van het Pinksterfeest. Maar weet je dat we eigenlijk elke zondag aan het Pinksterfeest denken? Let maar eens op, als in de kerk de geloofsbelijdenis wordt voorgelezen of opgezegd of gezongen. Je weet wel, die bekende woorden die beginnen met: 'Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.'

Als je goed oplet, goed luistert, hoor je bijna aan het einde deze zin: 'Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk.' Dát gaat natuurlijk over het Pinksterfeest. En niet alleen omdat de Heilige Geest erin wordt genoemd. Natuurlijk, dat óók, want we hebben net gelezen dat op het Pinksterfeest de Heilige Geest kwam. De mensen merkten dat door het geluid van de wind, en het soort van vuur. Door die Heilige Geest waren de leerlingen ineens niet bang meer om over Jezus te praten. Ze konden het zelfs in allerlei verschillende talen tegen de mensen in Jeruzalem vertellen.

Maar er is méér in dat zinnetje uit de geloofsbelijdenis. We geloven één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat heeft ook alles met het Pinksterfeest te maken. Ik zal het uitleggen.

Eén christelijke kerk: we horen bij elkaar. Zoals we vorige week al hoorden. Jezus heeft voor ons gebeden, dat wij, als mensen die in Hem geloven, één zijn. Jezus is gekomen voor ons allemaal. De belofte van Jezus is ook voor ons allemaal, zoals Petrus ook in zijn toespraak zegt. Gods kinderen, samen één, één christelijke kerk.

Valt je iets op in dat zinnetje: 'We geloven één heilige, algemene, christelijke kerk'. Er staat niet: 'we geloven in de kerk. Als je in de kerk zou geloven, zou je misschien al snel teleurgesteld zijn. De kerk bestaat uit allemaal mensen. Mensen die bij God willen horen, maar die toch nog keer op keer fouten maken. We geloven de heilige kerk, die gevormd wordt door de Heilige Geest. God zelf heeft ons uitgekozen, door Hem mogen we bij zijn kerk horen.

En dan staat er nog een woordje tussen. Er staat dat we een heilige kerk geloven. Heilig, door de Heilige Geest. We geloven een christelijke kerk, door God uitgekozen. Maar we geloven ook een algemene kerk. Algemeen, iedereen mag erbij horen. Petrus zei het al. Het is voor iedereen, als je je oude leven los wilt laten, en met God wil leven. De belofte van God is voor iedereen, die zich door Jezus wil laten redden. Het maakt niet uit hoe je heet, hoe rijk je bent, hoe slim, in welk land je woont, wat je huidskleur is... één algemene kerk, wereldwijd! Christenen over de hele wereld, we horen allemaal bij elkaar. Door één en dezelfde God. Door de Heilige Geest bij die éne, heilige, algemene, christelijke kerk gebracht.

Dat houdt niet op. Wij kunnen soms denken, dat we nog maar met weinig christenen zijn. Misschien lijkt dat zo, in jouw buurt of in jouw stad. Maar het gaat om héél de wereld. Het gaat ook over christenen in Rusland, in Amerika, in China, in Indonesië, waar dan ook! Lees maar, wat er aan het einde van de bijbel staat over Gods toekomst (Openbaring 7:9-12):

→
lees verder op de volgende bladzijde

Johannes zag een onafzienbare mensenmenigte, niet te tellen, uit alle landen, voor de troon van God. Al die mensen weten: de redding komt van onze God! Samen met de engelen aanbidden ze God. Ze zeggen: Amen! Lof, majesteit, en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.

Een onafzienbare mensenmenigte... Wat begon op het Pinksterfeest, eindigt met een onafzienbare mensenmenigte. Eén heilige, algemene, christelijke kerk, bij elkaar gebracht door de Heilige Geest.

Auteur: MvdB

Roep het uit, geef het door



Tijd voor actie

Jezus' vrienden komen niet voor de gezelligheid bij elkaar in Jeruzalem. Ze voldoen aan een opdracht van Jezus: 'Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte in vervulling zal gaan'. Er staat nog iets te gebeuren. God is nog maar net begonnen met het vervullen van zijn beloften. Er is al een geweldige belofte ingelost: bevrijding van zonden door de dood en opstanding van zijn Zoon. Wat kan er nog meer komen? De vrienden weten van de belofte van de Heilige Geest, maar het is de vraag of ze zich er iets bij voor kunnen stellen. Eigenlijk hebben ze geen idee waarop ze wachten. Misschien zijn hun verwachtingen niet al te hoog. Jezus was tenslotte in eerste instantie ook niet de soort bevrijder die ze in gedachten hadden. Zouden wel al helemaal begrijpen wie Jezus voor hen is? Bevrijder van alles wat mensen verdrietig, ongelukkig of schuldig maakt? Vatten ze het wel? Dan vervult God hen met ongekende kracht met zijn **Heilige Geest**. Gods Geest als leermeester, uitlegger van alles dat ze niet begrijpen. De komst van de Heilige Geest blijft niet onopgemerkt en de uitwerking ook niet. De discipelen hebben onder elkaar veel gesproken over alles wat ze hebben gezien en meegemaakt. Nu begrijpen ze en is het tijd om die boodschap de wereld in te brengen. Het gezamenlijk in de kleine kring bidden en spreken, wachten en overdenken is goed geweest. God kiest nu het juiste moment om de kring open te breken en deze mannen en vrouwen naar buiten te drijven, de wereld in. Met de boodschap van nieuw leven voor iedereen. De deuren worden opengegooid. De woorden komen vanzelf. In alle talen, voor iedereen hoorbaar, verstaanbaar en te begrijpen. Op die Pinksterdag lang geleden kwamen 3000 mannen en vrouwen tot geloof! Wat een rijke oogst voor God en zijn gemeente.

Aangevuurd verder.

Petrus roept het uit: 'Beste mensen, luister goed naar mijn woorden. Ik zal vertellen wat dit allemaal betekent.' Hij vertelt over de opstanding van Jezus. Dat zijn sterven van betekenis is voor alle mensen en Zijn leven een nieuw leven geeft voor iedereen die in Hem gelooft.

Dat roepen op luide toon is niet zo moeilijk. Daar kunnen we allemaal wat van. Op luide toon heb je misschien al meerdere keren aangegeven dat je het helemaal niks vind in de kerk. Bijbellezen aan tafel is saai en kost tijd die je wel anders kunt besteden. Bidden tegen lucht en ruimte zegt je ook niet veel. Op die luide toon zitten God en je medemensen niet te wachten. Luid, maar met de verkeerde boodschap. Als je de Bijbel en het stuk van vandaag goed leest weet je het ook. God vervult mensen met de Heilige Geest om zijn boodschap te verkondigen. God wil ook jou vervullen met zijn Geest, zodat ook jij dat nieuwe leven zult ontdekken en ervaren. Je zult veranderen en worden vernieuwd en aangevuurd om als nieuwe mens de wereld in te gaan. Het is goed om je plaats in te nemen in de kring van de gemeente en te spreken, bidden en zingen. Tegelijk vuurt de Heilige Geest je aan om zijn boodschap door te geven. Gooi de deuren open en ga naar buiten. Als jij je laat aansturen door de Heilige Geest spreek je de juiste woorden en doe je de juiste dingen op de juiste manier en tijd. Gods manier en Gods tijd. Dan werkt de kracht van de Heilige Geest door in jouw leven en dat van anderen. Laat die werking maar zien binnen en buiten de kerk en gemeente waar je bij hoort. Je mag, zo jong als je bent, daarmee ook voorbeeld zijn. Getuig er maar van: Gods woord is niet alleen voor onszelf. We moeten de wereld in. Het oogstfeest is nog maar net begonnen. Gods schuren moeten vol. Daarmee wil en kan de Heilige Geest je helpen. Hij zal je helpen de taal te spreken die de ander verstaat en begrijpt. Dat hoeft niet alleen in woorden te zijn, dat kan ook in daden of een gebaar. Laat de Heilige Geest maar werken in je gewone leven. Je zult het merken: je moet spreken. Het nieuwe leven dat God geeft gun je aan iedereen. Dat evangelie hou je niet voor jezelf of voor een select groepje. Daar moet de hele wereld van weten. De Heilige Geest is daarbij een vurig en krachtig helper. Denk niet dat jouw geloof niet groot genoeg is of jouw woorden niet sterk. Jij hoort bij de 'eerstelingen' van de oogst, het beste. God ontvangt jou graag en kan niet wachten tot hij met zijn Geest ook in jou en door jou kan werken. Gezegend Pinksteren!

Kerntekst

Petrus verwijst in zijn toespraak naar een uitspraak van David (Handelingen 2:8)

'U hebt mij de weg naar het leven getoond, uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde.'

Om over door te praten

- Waarin ervaar jij de nabijheid van God?
- Wat heb je nodig om te getuigen van het evangelie van Jezus Christus?
- Wanneer is een gemeente ook getuigende gemeente?
- Wat kan daarin jouw rol zijn?
- Durf je van jouw geloof te vertellen aan mensen die niet geloven? Hoe dan?

Auteur JW-M