

29 augustus 2021

Isaak wordt geboren

Genesis 21: 1-7



Thema: Het begin van Gods volk

Doel

De kinderen leren dat de geboorte van Isaak het begin is van de vervulling van Gods verbond met Israël.

Toelichting

Isaak is meer dan een zoon voor een echtpaar dat daar lang op gehoopt heeft. Isaak is het begin van de uitvoering van Gods verbond met Abraham. Abraham is uitgekozen om tot een groot volk te worden, waarin de Verlosser geboren zal worden. Die Verlosser zal de wereld weer maken zoals God die bedoeld heeft. Hij zal Gods vijand het zwijgen opleggen. Sara zegt: iedereen die hoort over Isaak zal lachen. De geboorte van Isaak is een blijde boodschap van God zelf. Hij bewijst dat Hij doet wat Hij zegt en dat Hij dat zal blijven doen.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Het eerste dominosteentje

Richtlijnen: Gebruik in je inleiding een aantal dominostenen. Zet ze neer in een rij en vraag aan de kinderen wat er gebeurt als je de eerste een duwtje geeft. Ze zullen allemaal omvallen.

God heeft Abraham en Sara beloofd dat zij binnenkort een zoon zullen krijgen (Gen. 18). Vanaf deze zondag vertellen we de vervulling en de gevolgen daarvan. Isaak wordt geboren. Het is goed om de kinderen eraan te herinneren dat deze geboorte de eerste stap is in Gods plan om het volk Israël te laten ontstaan, waaruit de Redder van de wereld geboren zal worden. Als Isaak er is zijn er niet meer twee, maar drie. Later zal Isaak trouwen (vier) en twee jongens krijgen (dat is al zes). Zo wordt de familie van Abraham steeds groter, zo groot als een volk.

Isaak is het eerste dominosteentje in Gods grote plan voor de toekomst.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Isaak is het bewijs van Gods trouw

Richtlijnen: Maak met de kinderen een eenvoudige stamboom van een familie. Begin bij opa. Toen hij geboren werd was er één. Hij trouwde met oma (twee). Zo kregen drie kinderen (vijf). Die trouwde allemaal (acht) en kregen bijvoorbeeld allemaal twee kinderen (veertien). Wat kan een familie snel groeien!

Herinner de kinderen eraan dat God Abraham tot een groot volk wil maken, waarin de Verlosser geboren zal worden. Na lang wachten wordt Isaak geboren. Er is nog lang geen volk, maar de eerste stap is gezet. Niet meer twee, maar drie familieleden. Nu kan het snel meer worden. Daarom zegt Sara als ze baby Isaak ziet: iedereen mag lachen van blijdschap. De komst van de Verlosser komt dichtbij. Isaak bewijst: God doet wat Hij zegt.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Op weg naar een grote toekomst

Richtlijnen: 'Het begin is er'. Wat is het fijn als je de eerste zinnen van een werkstuk hebt. Het is nog lang niet af, maar je hebt een begin. Dat maakt de rest makkelijker en geeft hoop dat het werkstuk goed wordt. De eerste zinnen zijn veel meer dan zomaar wat woorden.

God heeft met Abraham een verbond gesloten. Abraham zal uitgroeien tot een groot volk, dat voor heel de wereld tot een zegen zal zijn. Dat is nogal wat. Met de geboorte van Isaak kunnen Abraham en Sara zeggen: het begin is er. Drie familieleden is geen volk, laat staan een zegen voor de wereld. Het is nog klein, Toch zegt Sara dat ieder die het hoort blij mag zijn. De eerste stap op weg naar de Verlosser is er. God komt zijn verbondsbeloften na.

Dat geeft hoop en vertrouwen dat Hij dat blijft doen.

Bespreek met de jongeren wie zij op weg naar Jezus belangrijke symbolische personen vinden. Hun betekenis stijgt uit boven hun persoon.

Extra bijbelgedeelte: Hebrëeën 11:11-12

(Abraham en Sara worden genoemd om hun geloof. Ze staan in een lange rij van mensen die in Gods plan een bijzondere stap durfden te doen.)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

We pakken deze week de draad van Genesis weer op. In het vorige kwartaal hoorden we over de herhaaldelijke belofte dat Abraham en Sara een zoon zullen krijgen. En nu is het zover! De Heer doet wat Hij belooft. Ook al klinkt het voor ons te wonderlijk in de oren. Het bemoedigende is dat Hij dit doet, ondanks ons ongeloof, of anders gezegd dwars door ons ongeloof heen. Ik las ergens het prachtige citaat: De Here God maakt zijn genad(ig)e (voornemens) niet afhankelijk van de mens. Het komt in de NBV-vertaling niet zo goed naar voren, maar in de NBG-vertaling valt op hoe vaak er staat 'zoals Hij gezegd/gesproken had.' In dit gedeelte lezen we dat de beloofde zoon eindelijk wordt geboren! Opvallend is het hoe hoofdstuk 21 begint. 'De HEER zag om naar Sara.' Er had ook zoiets kunnen staan als 'De HEER deed aan Abraham een zoon geboren worden.' Nee, allereerst gaat het om Sara. De geboorte van de beloofde zoon heeft voor haarzelf ook heel veel betekenis. Het betekent een keerpunt in haar leven. In vers 6 lezen we de woorden van Sara: God maakt dat ik kan lachen. Het is de HEER die het doet. Dit keer is het geen lachen vanuit ongeloof, maar het is een bevrijdend lachen. Je zou misschien kunnen zeggen: Sara leeft weer! Het laat ons zien dat de geboorte van de(!) beloofde Zoon niet alleen een gebeurtenis is die past in Gods grote heilsplan, maar dat het ook voor jou persoonlijk van betekenis is. De bedoeling is dat het voor jou persoonlijk bevrijdend is, dat Hij jouw Bevrijder is. Hij wil ook jou het leven geven.

Nadat het in vers één om Sara gaat, komt in vers twee Abraham naar voren. Sara baart aan/voor Abraham een zoon. Dit maakt duidelijk dat Abraham en Sara de ouders zijn van de beloofde zoon, en dus niet Abraham en Hagar (of nog iemand anders). Zoals gebruikelijk in die cultuur geeft de man het kind de naam. Nog voordat de besnijdenis als wet gegeven wordt, wordt hij hier al toegepast (ook later bij Mozes). Uit Genesis 17:10 blijkt dat het hoort bij het verbond tussen de Here God en Abraham. Het lijkt haast een 'eind goed al goed' verhaal. Het vervolg laat echter zien dat dit niet zo is. Het menselijke plan van Abraham en Sara gaat zich wreken. De Here God doet wat Hij belooft, maar daarbij 'loopt' Hij vaak tegen het ongeloof en het 'voor de voeten lopen' van de mensen aan.

Vers voor vers

- Vs.1 Het is de Heer die omziet naar Sara. Hij krijgt de nadruk. Hij is hier aan het werk. Wat voor mensen onmogelijk is, is mogelijk voor Hem. Net zoals bij de geboorte van Jezus, is ook hier de beschrijving van de geboorte, dit belangrijke moment, behoorlijk sober.
- Vs. 2 De ouderdom van Abraham wordt hier nogmaals benadrukt (Abraham is 100 jaar en Sara 90 jaar als Isaak wordt geboren). Abraham wordt nu het onderwerp. Hij geeft de jongen zijn naam en hij besnijdt hem. Hiermee komt ook Abrahams gehoorzaamheid duidelijk naar voren.
- Vs. 6 Het lachen van Sara is nu niet meer een lachen uit ongeloof, maar een lachen van blijdschap, van bevrijding. Het lachen in ongeloof komt nu van degenen die het zullen horen en het niet kunnen geloven.
- Vs. 7 Hier wordt nogmaals het wonderlijke benoemd. Niemand had Abraham durven toezeggen dat hij een zoon via Sara(!) zou krijgen.

Vragen

- Ken je in je eigen leven een voorbeeld, voorbeelden van beloften die de Here God vervulde?
- Heb je zelf de Here God wel eens voor de voeten gelopen? Hoe ging dat? Hoe liep het af?

Auteur: HdJ

Liederen

Psalm 105:1-4

Lied 738:1

Lied 805

Lied 871

(=Gezang 281 LvdK)

Gezang 304

Zou voor de Heer iets te wonderlijks zijn

Hemelhoog 455

Abraham, Abraham

Op Toonhoogte 454

Zie de zon, zie de maan

Hemelhoog 257

Ik stel mijn vertrouwen

Hemelhoog 338

Jezus roept alle kleine kinderen

Hemelhoog 349

Als je bidt, zal Hij je geven

Hemelhoog 101

Lees je Bijbel, bid elke dag

Hemelhoog 382

Laat de kind'ren tot mij komen

Hemelhoog 506

Ik ben veilig in Jezus armen

Opwekking voor kinderen 86

Auteur: PZ



Het eerste dominosteentje

Inleiding

Gebruik in je inleiding een aantal dominostenen. Zet ze neer in een rij en vraag aan de kinderen wat er gebeurt als je de eerste een duwtje geeft.

(Ze zullen allemaal omvallen.)

Isaak is eigenlijk net als het eerste dominosteentje. Hij is Gods eerste belofte en Isaak start het grote plan van God voor de toekomst!

Er gaat heel veel gebeuren, mooie dingen maar ook minder mooie dingen.

Maar Gods belofte blijft altijd bestaan.

Vanaf deze zondag vertellen we hoe de familie van Abraham steeds groter wordt. Uiteindelijk zo groot als een volk.

Bijbelverhaal

Weten jullie het Bijbelverhaal nog van Abraham en Sara die bezoek krijgen van drie mannen? Eén van die mannen is de Here God. De Here God belooft aan Abraham en Sara een kindje. Sara gelooft er niets van, want ze is veel te oud om nog een kindje te krijgen, denkt ze. Ze moet er om lachen.

Ze lacht, omdat ze het niet kan geloven!

Maar weet je, wat de Here God belooft, doet Hij altijd.

Luister maar.

Het is een jaar later, nadat de engel bij Abraham en Sara op bezoek geweest is.

Inmiddels is Abraham 100 jaar oud en Sara al 90 jaar.

Wat zijn ze al oud hè! Zal de Here God zijn belofte houden? Zal Sara echt nu ze al zo oud is een kindje krijgen?

Hé, luister eens goed? Wat hoor je nu toch in de tent van Abraham en Sara? Er huilt een baby!

Ja hoor, het is Sara met een baby in haar armen! Wauw, wat een wonder!

En kijk eens naar Sara? Nu lacht Sara opnieuw! Maar nu lacht ze, omdat ze ontzettend blij is. Ze zegt:

'God zorgt ervoor dat ik weer kan lachen. Ik ben echt heel erg blij. God doet echt wat Hij belooft!'

Sara is nu moeder. Dit kindje is van haar en Abraham.

Het is een jongetje en hij heet Isaak. Isaak betekent 'Hij lacht'. De Here God heeft gezegd dat ze hem zo moeten noemen.

Op de 8ste dag wordt Isaak besneden, zoals God Abraham heeft opgedragen.

Met dit teken sluit de Here God een verbond, een afspraak en een belofte met Abraham. God belooft dat Hij altijd dicht bij Abraham, Isaak en zijn familie zal zijn.

Hij belooft dat Isaak heel veel kinderen zal krijgen en zijn familie heel groot zal worden, zo groot als een volk! En Gods plan is dat uit Isaak het volk Israël zal ontstaan! En uit dit volk Israël zal ook Jezus, de Redder van de wereld, geboren worden. God belooft ook dat Hij Abraham, Isaak en zijn familie het land Kanaän zal geven. Dat zal voor altijd hun land blijven.

Na een poosje kan Izak een beetje lopen. Abraham en Sara nemen hem tussen zich in en zo lopen ze met z'n drieën overal naar toe. Ze kijken bij de lammetjes die door de wei rennen. Ze kijken bij de herders die de schapen scheren. Abraham en Sara zijn heel gelukkig met hun zoon.

Alles is goed gekomen, precies zoals de Here God heeft beloofd.

Wat mooi hè dat we de Here God altijd kunnen vertrouwen en dat Hij doet wat Hij belooft.

Word jij daar ook blij van?

Tip

Proefjes met een eieren:

- https://www.youtube.com/watch?v=WP_XQOKS3Nk (Proefje ei in de fles)
- <https://youtu.be/q2KEYWPML5o> (Proefje ei wat altijd precies in het water valt)
- <https://www.youtube.com/watch?v=fdks4t7nNbo> (proefje ei breekt niet)

Op eerste gezicht lijkt het onmogelijk. Je kunt het vast niet geloven dat dit echt kan.

Maar als je het eenmaal hebt gezien, dan blijkt dat iets wat eerst onmogelijk leek toch te kunnen.

Afsluiting

Sara moest lachen om iets waarvan zij dacht dat het onmogelijk leek. Ze lacht, omdat ze het niet kan geloven. Als de Here God iets belooft, dan doet Hij dit altijd! Daar kunnen wij op vertrouwen.

Auteur: RS



Isaak is het bewijs van Gods trouw

Inleiding

Af en toe worden er in de kerk kindjes gedoopt. Herinner jij je misschien nog een keertje dat er een baby werd geboren? Misschien je broertje of zusje, of misschien een neefje of nichtje? Was je toen heel blij?

Een kindje hebben is leuk, maar niet iedereen kan een kindje krijgen. Het verhaal gaat vandaag over Sara en Abraham. Het is alweer even geleden dat we over hen hebben verteld. Abraham en Sara zijn oud, misschien wel ouder dan jouw opa en oma. Abraham is al 100 jaar oud en Sara 90. Kunnen ze dan nog kinderen krijgen, denk je?

Zelf denken ze niet dat ze nog een kind kunnen krijgen. Ze willen het wel heel graag, maar het is nooit gelukt. Toch heeft God altijd aan hen beloofd dat ze een kind zullen krijgen. Sterker nog: ze zullen de opa en oma zijn van een heel volk: Israël. Of, zoals God tegen Abraham zegt: 'Zie je al die mooie sterren aan de hemel? Zoveel kinderen en kleinkinderen zul jij hebben.' Mooi toch? Maar omdat ze zo oud zijn, vinden ze het lastig om God te geloven. Toch doet Abraham het. Luister maar.

Bijbelverhaal

Een jaar geleden rustte Abraham uit in zijn tent. Het was 12 uur 's middags, dus het was heel, heel heet. Maar Abraham zag buiten opeens drie mannen staan. Hij rende de tent uit en vroeg de mannen of ze bij hem wilden eten en uitrusten voor ze weer verder op reis gingen. De drie mannen zijn heel belangrijk: het zijn God en twee engelen.

Terwijl Sara het eten klaarmaakte, vroegen de gasten aan Abraham: 'Waar is uw vrouw, Sara?'

'Daar, in de tent,' antwoordde hij.

Toen zei een van hen: 'Over precies een jaar kom ik hier opnieuw op bezoek. En dan heeft Sara een zoon gekregen.'

Sara hoort dat. Ze lacht. Ze is al 90, dus ze kan allang geen kind meer krijgen. En Abraham is ook al oud. Ze gelooft niet wat de man zegt.

Maar de man heeft haar ook gehoord. 'Waarom lacht Sara?' vraagt hij. 'Waarom twijfelt ze of ze met haar 90 jaar nog een kind kan krijgen? Is er iets voor God onmogelijk?' Hij zei opnieuw: 'Over een jaar kom ik langs en dan heeft Sara een kind.'

Sara is geschrokken. 'Ik lachte niet.'

Maar de man zei: 'Ja, je lachte.'

Nu is er een jaar voorbij. Eerst twijfelde Sara nog.

Abraham wist het ook niet zeker, maar hij vertrouwde op God. God had hem al eerder beloofd dat hij een kind zou krijgen en dat uit zijn kleinkinderen een heel volk zou ontstaan.

En God houdt zich aan zijn beloften. God zorgde voor Sara, precies zoals Hij had gezegd, en Sara werd zwanger. Nu is het een jaar geleden dat de mannen langskwamen en inderdaad, Sara krijgt een kind. Abraham en Sara hebben hun beloofde zoon. Ze geven hem de naam Isaak. Dat betekent: hij die lacht.

Sara lacht. Dat deed ze vorig jaar ook, maar dat was omdat ze niet geloofde wat God zei. Nu prijst Sara God om wat hij heeft gedaan. 'Door Hem kan ik weer lachen! Hoe kan iemand niet blij zijn als die dit hoort? Ik ben oud, en toch hebben mijn man en ik nog een kind gekregen!' Ze knuffelen hun zoon en zijn gelukkig. Het begin van een groot volk, Israël.

Slot

Mooi hè? Alles is goedgekomen. Ze hebben hun kind gekregen, precies zoals God heeft gezegd. Denk nog even terug aan het begin, toen ik jullie vroeg of jij wel eens een pasgeboren baby hebt gezien. Kun je je voorstellen hoe blij Abraham en Sara waren?

God houdt zich aan zijn beloftes. Maar wacht even, hij heeft ook beloofd dat uit Abraham een heel volk geboren zou worden. Dit is nog maar één kind. Hoe kan dat nou? Dat gaan we even uitproberen.

Pak een papier en teken twee rondjes met poppetjes erin. Dit zijn opa en oma. Ze zijn in het begin maar met zijn tweeën. Ze krijgen een kind. Dat is een nieuw rondje met een poppetje erin. Dat kind trouwt met iemand. Dat is een nieuw rondje. Ze zijn nu al met zijn vieren. En dan krijgen ze kinderen. Hoeveel? Iemand een leuk idee? (Drie of vier ofzo?)

Tel de rondjes eens. Hoeveel personen zijn er nu?

En je startte maar met twee! Dat gaat best snel.

Abraham was inderdaad de vader van een heel volk. Dat volk was Israël. En uiteindelijk, heel, heel veel later, werd ook Jezus geboren in Israël. Cool hè?

Het verhaal van vandaag ging dus over beloftes. Heeft iemand jou wel eens iets moois beloofd en die belofte gehouden? Vertel het eens aan elkaar, daar zitten vast mooie verhalen tussen.

Auteur: RvR

Op weg naar een grote toekomst

[Genesis 21:1-7](#)

Zorg deze bijeenkomst voor iets lekkers, spekkies of zoiets. Vertel de kinderen dat ze dit lekkers krijgen als ze iets voor je doen. Bijvoorbeeld: vijf keer opdrukken, een handstand, de tafels goed zetten...

Als ze dit hebben gedaan vertel je dat ze het spekkie wel krijgen, maar dat je niet gezegd hebt wanneer ze het krijgen. Beloof wel dat ze het écht krijgen.

Isaak wordt geboren

Wachten... wachten kan heel lang duren. Vooral als je niet weet hoe lang het nog duren gaat. Abraham moet ook heel lang wachten. God heeft aan hem en Sara beloofd dat ze een zoon zouden krijgen. Heel lang geleden liet God Abraham de sterren tellen. Dat was een opdracht die hem nooit ging lukken! Al die sterren, zo veel als dat er zijn, zo groot zou de familie zijn die uit Abraham en Sara geboren zou worden. Maar na lang wachten gebeurde er niets....

Later kwam God bij Abraham om een verbond met hem te sluiten. God vertelde daarmee dat ze bij elkaar zouden horen. God, Abraham en al zijn nakomelingen. Maar... die nakomelingen waren er nog niet. Toch was het een verbond, daar moet Abraham op vertrouwen.

Nóg later kwam God zelf bij Abraham en Sara op bezoek. Hij at in de tent en weer beloofde hij een groot volk dat geboren zou worden als kinderen, kleinkinderen en een heleboel achterkleinkinderen van Abraham en Sara. Nu vertelde hij er eindelijk ook bij dat het over een jaar zo ver zou zijn. Dan zouden ze samen een zoon hebben die dat grote volk worden zal.

Ze hebben er in totaal wel vijftig jaar of nog langer op moeten wachten. En nu is het zover. Isaak is geboren. Abraham is al honderd jaar oud en Sara is ook niet meer de jongste. Wat zijn ze blij met hun kind. De naam Isaak betekent: Hij die lacht. En lachen van blijdschap kunnen Abraham en Sara. Ook al hebben ze lang moeten wachten, God heeft gedaan wat hij heeft beloofd.

Een goed begin

Dat Isaak is geboren lijkt het einde van een mooi verhaal. Toch is het pas het begin. Het begin van het verhaal van het grote volk dat God heeft uitgekozen. Aan Abraham beloofde God veel kinderen, kleinkinderen en achter (en achter- achter...) -kleinkinderen. Van al die sterren die Abraham in de lucht zag toen God tegen hem sprak is er nu één geboren, Isaak. En de rest moet nog komen. Abraham en Sara mogen zeker lachen als Isaak is geboren. Het is een goed begin.

God heeft aan ons ook dingen beloofd. Dat de Here Jezus terug zal komen om alle dingen goed en heel te maken bijvoorbeeld. Als er dingen gebeuren die niet leuk zijn, als je bijvoorbeeld ziek bent, of heel veel dingen niet mag en kunt doen omdat er (corona)regels zijn. Dan kun je dat wel eens lastig vinden. Onthoud maar goed dat God altijd doet wat Hij belooft, ook als je heel lang moet wachten. Ooit komt er een dag dat er geen ziekte of verdriet meer is. Hij maakt alle dingen nieuw.

Deel nu de spekkies (of iets anders) uit. Ook jij doet wat je beloofd hebt.

Vragen

- Hoe vond je het om te moeten wachten op iets lekkers? Hoe zouden Abraham en Sara het gevonden hebben om zo lang te moeten wachten op een kind?
- Hoe kun je weten dat iemand doet wat hij belooft? Kun je dat van God ook weten?
- Weet jij dingen uit de Bijbel die God aan mensen heeft beloofd? (Als de kinderen het niet weten kun je ze op weg helpen met bijvoorbeeld Noach die uit de ark kwam, Het volk Israël dat een eigen land binnen zou gaan, Maria en Elisabet die een kind kregen, Jezus die naar de aarde kwam voor de wereld...)
Is dat allemaal gebeurd?
- Zijn er dingen die nog moeten gebeuren? (Jezus komt terug, of, iets lastiger: mensen mogen met behulp van de Geest groeien in het geloof.)
Vertrouw je erop dat dat gebeuren zal?

Om te zingen of te luisteren

- Hij alleen, Opwekking Kids 139
<https://www.youtube.com/watch?v=m3CX0bCW2Mo>
- Achterachterachterachterachterkleinkind liedjesbijbel
[Achterachterachterachterachterkleinkind \(LIEDJES-BIJBEL lied 5\) Abraham en Sara verhuizen - YouTube](#)
- God is altijd groter, liedjesbijbel
[God is altijd groter \(LIEDJESBIJBEL lied 6\) Isaak wordt geboren - YouTube](#)
- Samen kunnen we de wereld aan, Make Some Noise Kids,
[Samen kunnen we de wereld aan// Meezing Liedtekst Songtekst video - YouTube](#)

Auteur: MZ